



Nieuwe bestuursleden stellen zich voor

Rendert Algra

Opgegroeid op een melkveehouderij in Kubaard. Begin jaren '80 rondgezworven in de Verenigde Staten. Terug in Nederland twee judoscholen opgericht. In 1985 begonnen bij de politie in Amsterdam. Daar kennisgemaakt met het fenomeen vakbond. Vanaf 1988 voorzitter Amsterdamse afdeling Algemeen Christelijke Politiebond. Vanaf 1990 van hobby, vakbondsbestuurder, mijn werk gemaakt en tegelijk van mijn werk hobby door als vrijwilliger bij de politie te blijven. Tevens gestort op nieuwe hobby, de politiek. Gekozen als raadslid in het stadsdeel Westerpark. Eind 1994 voor de liefde verhuisd naar Fryslân. Vakbondsliepbaan voortgezet bij de Industrie- en voedingsbond CNV. In 2001 aan de slag als manager HRM bij Frico Cheese. In 2002 voor de tweede keer van mijn hobby, de politiek, mijn werk gemaakt als lid van de CDA fractie in de Tweede Kamer. In 2010 de Kamer verlaten en aan de slag gegaan als voorzitter van vakbond de Unie. In 2013 mijn loopbaan voortgezet als zelfstandig ondernemer. Outplacement bureau LoopbaanNaPolitiek opgestart. Het bureau begeleidt oud politici naar nieuwe werkzaamheden. Daarnaast ben ik voorzitter van de uitzendcoöperatie SamenWerkt. Als vrijwilliger zet ik mij al jarenlang in voor weidevogels. Eerst als voorzitter van de bond Friese weidevogels en de afgelopen zes jaar als voorzitter van de stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân.



Belangenbehartiging loopt als een rode draad door mijn leven. Na de diagnose parkinson heb ik opgezocht hoe de belangen van mensen met de diagnose parkinson/isme worden behartigd. Daarbij kwam ik uit bij onze vereniging. Reden voor mij om mij kandidaat te stellen voor het bestuur. Het past goed bij mijn motto. 'Je krijgt meer spijt als je iets niet doet, dan als je het wel doet!' Dit motto pas ik nu ook toe bij mijn omgaan met parkinson. Ik heb mij daarom opgegeven voor de indoor kaats-competitie voor de komende wintermaanden. Ondanks dat ik weet dat deze Friese veldsport in de zaal (te) snel gaat. Ook ga ik deze maand beginnen met Parkinson-boksen.

Kortom eruit halen wat er in zit. Als kandidaat bestuurslid wil ik die lijn voortzetten. Niet het patiënt zijn voorop maar de mogelijkheden die je (nog) hebt. Met als uitgangspunt dat er jij ertoe doet!



Nick van Holstein

Ik ben Nick van Holstein en graag stel ik mij even voor. Ik ben net 60 jaar, al decennia heel gelukkig getrouwd met mijn vrouw Anneke, en trotse vader van twee volwassen dochters.

Na lange tijd in het buitenland gewoond en gewerkt te hebben, woon ik inmiddels weer in Nederland in het groene Bilthoven.

Mijn professionele achtergrond ligt in marketing en general management van grote organisaties met bekende A-merken, veelal in personal care en cosmetica (met onder andere Guhl, John Frieda, Revlon, Wella, OPI etc). Als Managing Director heb ik bedrijven geleid in Nederland, UK, Ierland, Duitsland en Singapore, en zo heel wat van de wereld gezien.

Mijn hobby's zijn reizen, tennis, fietsen, bergwandelen, skiën en schaatsen. Daarnaast ben ik enthousiast sportvlieger met motorvliegtuigen en motorzwevers, zowel hier in Nederland als ook in de Alpen in Oostenrijk.

Twee jaar geleden kreeg ik helaas de diagnose parkinson, en ik heb sinds die tijd veel gehad aan de Parkinson Vereniging. Graag zet ik mijn bestuurlijke achtergrond en ervaring in voor de vereniging en hoop zo een bijdrage te leveren aan het goede werk van de Parkinson Vereniging!

